

Mijn bezoek aan Welcome Home.

Na het bijkomen van de lange trip hebben we de gedoneerde spullen naar het weeshuis gebracht. We hadden echt van alles bij ons, o.a. kleding, babyflessen, handdoeken, schrijfblokken, speelgoed en zeep. Er wonen nu 79 kinderen in het weeshuis dus het is een drukke boel. Maar het loopt lekker en de kinderen zijn lief en tevreden. 17 kinderen gaan naar school. Ook met het personeel gaat het goed, iedereen helpt elkaar waar nodig. We hebben kleine verbeterpunten met elkaar besproken.



In de weken dat wij er waren werden er ook nieuwe baby's gebracht van enkele dagen of weken oud. Gelukkig houd ik van knuffelen dus ik heb de kinderen veel liefde en geborgenheid kunnen geven. Ook de oudere kinderen die een trauma hebben door wat ze meegemaakt hebben heb ik veel aandacht gegeven door met ze te spelen en te praten. Je merkt gewoon dat ze dat echt heel fijn vinden en daardoor meer ontspannen.



Kinderen die vanuit het weeshuis weer naar huis of familie gaan (als het veilig en stabiel is) krijgen een pakket met o.a. kleding, matras, klamboe en geitjes mee. Met deze geitjes kan gefokt worden en van de opbrengst van de verkoop van de jonge geitjes kan de familie schoolgeld betalen.

Nu kregen we een prachtig verhaal te horen over een van onze kinderen die zijn eerste jaren in Welcome Home gewoond heeft en in 2011 naar familie is gegaan. Hij is opgevoed door zijn ooms. Deze ooms hebben ervoor gezorgd dat na het fokken met de geitjes er een grote kudde kwam. Daardoor kon er voor hem ieder jaar schoolgeld betaald worden. Uit de grote kudde zijn geiten verkocht om koeien te kopen, ook daarmee gefokt en uiteindelijk is er zo goed geboerd dat er nu een stuk land voor hem gekocht is. Hierop kan hij een huisje bouwen en zijn toekomst verder opbouwen. Dit is toch waar je het voor doet, echt super.

Bij de dorpskliniek in Lwambogo is de fundering gestort voor een gebouw waar o.a. röntgenapparatuur en een kraamkamer komen. Dit project wordt geheel betaald door een sponsor uit Amerika. Van het land naast de kliniek hebben we inmiddels wat groenten zoals zoete aardappels en kool kunnen oogsten. Deze oogst gaat naar de allerarmste in dit dorp waar veel armoede heerst. Een klein gedeelte gaat naar het weeshuis.



Ik kreeg een mooie gift die zorgde voor extra aardappels, rijst, suiker, groenten, yoghurt, kippen en olie. Kleine giften maakten de kinderen ook weer superblij met een ijsje, een koekje en ballonnen. In Nederland is alles duurder geworden en ook in Oeganda zijn de prijzen verdrievoudigd.

Omdat wij afhankelijk zijn van giften is het zo fijn dat we vaste donateurs hebben zodat we weten wat er te besteden is. Deze maand hebben er kinderen enkele dagen in het ziekenhuis gelegen met een bacteriële infectie, de medische kosten voor deze maand zullen erg hoog zijn.



Natuurlijk zou het fantastisch zijn als er weer nieuwe donateurs bijkomen. Alle kleine beetjes helpen.

Inmiddels is de website van Victory Foundation actief (voorheen Tacla). Hierop staat ook mijn verhaal en er staan wat kadoartikelen op die je via mij kunt bestellen. Maar ook op mijn Facebook zet ik af en toe nieuwe kadoartikelen.

Heel erg bedankt namens medewerkers en kinderen van Welcome Home voor alle giften en het vertrouwen in ons werk!

Vriendelijk dank, groet Annemie

Annemie van Beugen, Vijfde Rompert 38, 5233 EE 's-Hertogenbosch Tel: 0651110606, Annemie.van.beugen@home.nl
Doneren rechtstreeks aan Annemie: IBAN NL32 SNSB 8838 6503 49 tnv J.M.J. van Beugen.

Voor giften aftrekbaar bij de belasting: Stichting Victory Foundation, Urk, www.victoryfoundation.nl, IBAN NL78RABO0373333900
Vermeld daarbij in de omschrijving 'Welcome Home Ministries Africa' en je adres.

www.welcomehomeafrica.com

