

Mijn bezoek aan Welcome Home.

Momenteel wonen er 65 kinderen bij Welcome Home. Het viel me op dat ze zo lief zijn en minder ruzie maken. De verzorgsters doen erg hun best en dat is te zien. Er zijn momenteel 4 baby's van enkele weken oud. Vaak is de moeder tijdens of vlak na de bevalling overleden en is er niemand die voor de baby kan zorgen. Afgelopen zomer was er een tandartsenteam (vrijwilligers) uit Amerika en zij waren verrast te zien dat onze kinderen helemaal geen gaatjes hebben en de tandjes er heel goed uit zien. Compliment aan de verzorgsters die met de kinderen de tandjes poetsen.

De speeltoestellen zijn inmiddels gerepareerd en geverfd. Ook hebben we de slaapkamers van de kinderen kunnen laten verven. We hebben ook weer veel melkpoeder, eten en medicijnen gekocht. Dankzij onze donateurs dus: dank je wel!



Omdat we een fantastische gift kregen konden we voor alle schoolgaande kinderen het schoolgeld betalen. Dit kwam enorm goed uit, het is een grote kostenpost.

Door sponsoring van vrienden is het tekort aan babypyjama's opgelost. Van een andere sponsor had ik ongeveer 100 t-shirts gekregen. Ook de mutsjes en sokjes die wat dames gebreid hadden kwamen goed van pas.

In plaats van een feestje hebben we met de kinderen een gezellige middag gehad met veel ballonnen. Extra feestelijk werd het toen er tientallen aapjes op het huis en in de bomen aan het spelen waren.

Mede dankzij giften van vriendinnen en kennissen konden we de kinderen ook nog trakteren op snoepjes en een ijsje.



Het hoogtepunt van deze reis was de opening van de dorpskliniek in Lwambogo door Mandy, de directrice van Welcome Home.

We hebben o.a. bedden, kasten, stoelen, gordijnen en veel medicijnen kunnen kopen door donaties bestemd voor de kliniek, van bijv. huwelijksjubilea. Eerst hielden we (als er geld voor was) 4x per jaar een medisch spreekuur in klaslokalen. Patiënten moesten soms maanden wachten voor hulp. De kliniek is er voor de hele omgeving en dagelijks (behalve zondag) open. De eerste dagen waren er al tientallen patiënten. Om de kliniek draaiend te houden is er geld nodig. Wil je dit project (ook) steunen, heel graag! Zet dan bij je donatie dat het voor de kliniek is.



Ik maak altijd veel foto's voor de nieuwsbrieven van Mandy, voor de website maar natuurlijk ook voor mezelf. De kinderen kennen me niet anders en deze keer gingen ze van mij foto's maken. Ze gebruikten LEGO als camera, dat was echt zo ontzettend leuk.

Afgelopen zomer is in Nederland weer een reünie geweest voor onder andere de adoptiekinderen uit Welcome Home. Het was een fantastische dag en erg bijzonder om zoveel kinderen terug te zien. Het geeft me veel energie om zelf te zien hoe kinderen ondanks een slechte start een goed, liefdevol en gelukkig leven vol kansen hebben. Ik blijf me inzetten om ook de kinderen van Welcome Home een goede toekomst te geven.

Ook in Oeganda zijn de kosten enorm gestegen, het weeshuis draait op donaties. Zonder giften kunnen we dit werk echt niet doen. Ben je nog geen donateur? Misschien wil je het overwegen. Voor een paar euro in de maand kun je al een verschil maken!

100% van jullie giften gaat naar het weeshuis en de kinderen.

Vriendelijke groet, Annemie

Annemie van Beugen, Vijfde Rompert 38, 5233 EE 's-Hertogenbosch Tel: 0651110606, Annemie.van.beugen@home.nl
Doneren rechtstreeks aan Annemie: IBAN NL32 SNSB 8838 6503 49 tnv J.M.J. van Beugen.

Voor giften aftrekbaar bij de belasting: Stichting Tacla: IBAN NL78RABO0373333900. Vermeld daarbij in de omschrijving 'Welcome Home Ministries Africa' en je adres.

www.welcomehomeafrica.com

