

Mijn bezoek aan Welcome Home.

Er wonen nu 74 kinderen in het weeshuis. Er waren nogal wat kinderen erg verkouden deze keer, twee van hen moesten zelfs opgenomen worden in het ziekenhuis, twee anderen hadden malaria, gelukkig is dat erg goed te behandelen. Mandy (de directrice van Welcome Home) en ik werken goed samen. Sommige noemen ons Nakato en Babirye, wat tweeling betekent, erg grappig. We zijn samen met de afdelingshoofden gaan lunchen. Nooit eerder gedaan dus ze vonden dit een hele eer en hebben ons zowat alle dagen bedankt. Tijdens de lunch hebben we ook veel gesproken over verbeterpunten.

De kinderstoelen van de peuters zijn allemaal opnieuw geïmagineerd. Het ziet er weer heerlijk fris uit. Nu gaan we de eettafels en banken van de kleuters opnieuw laten verven. Het is hard nodig.

Ook heb ik alle kinderen weer gefotografeerd voor hun dossiers. Later heb ik de dossiers samen met onze maatschappelijk werkster bijgewerkt. Uiteraard maak ik ook heel veel foto's voor de nieuwsbrieven van Mandy.

Enkele jaren heeft er bij ons een gehandicapte jongen (hij is nu 10 jaar) gewoond. Hij woont inmiddels bij zijn tante die hem verzorgt. Mandy had een rolstoel gedoneerd gekregen en met wat aanpassingen hebben we die aan hem kunnen geven zodat zijn tante hem niet meer hoeft te dragen. Hij was er zo blij mee en liet dat duidelijk merken.

In onze dorpskliniek worden gemiddeld 700 patiënten per maand behandeld. De kliniek is echt een grote vooruitgang in het dorp.



Veel baby's en peuters hebben een moeilijke start gehad. Zij hebben extra liefde nodig, en ik geef die graag! Je ziet de verandering en als er dan een lachje op hun snoet komt als je binnenkomt...heerlijk. Daar doe je het voor!

< ----- in de eerste week

en na flink wat knuffeldagen ----- >



Omdat er bij ons kinderen wonen van 0 tot 6 jaar moesten er een tijdje geleden wat oudere kinderen naar een ander weeshuis. Ze zijn met een groepje gegaan dus hebben altijd vriendjes. Ik was erg benieuwd hoe met ze ging dus ben ik met onze maatschappelijk werkster op bezoek geweest. Het gaat goed met ze, zijn trots op hun nieuwe school en waren blij me te zien, natuurlijk is er flink geknuffeld. Het deed me enorm goed om te zien dat ze zo goed terecht gekomen zijn.



Mijn koffers zaten weer vol met gedoneerde spullen, kleding (o.a. jasjes, t-shirts, korte broekjes en gebreide babymutsjes), babyflesjes, speelgoed, strandballen, snoepjes maar ook brillen. Voordat ik vertrok had ik aan wat mensen laten weten dat we wel wat nieuw speelgoed konden gebruiken. Nou we zijn erg verwend en de kinderen vonden het nieuwe speelgoed erg mooi!

Eind vorig jaar heb ik op een school in het noorden van Nederland presentaties gegeven in diverse klassen over WH. De kinderen vonden het erg interessant, en ik vond het erg leuk om te doen. Ze hebben 2 maanden gespaard voor WH en we hebben een prachtig geldbedrag gekregen. Daarvan hebben we o.a. brood, melk, melkpoeder, yoghurt maar ook koekjes kunnen kopen.

De cadeauartikelen die ik verkoop kun je vinden op www.victoryfoundation.nl maar ook op mijn Facebook-pagina.

Ben je nog geen donateur misschien wil je het overwegen, voor een paar euro per maand maak je al een verschil. Dank voor alle steun en vertrouwen in mijn vrijwilligerswerk.

Vriendelijk dank, groet Annemie



Annemie van Beugen, Vijfde Rompert 38, 5233 EE 's-Hertogenbosch Tel: 0651110606, Annemie.van.beugen@home.nl
Doneren rechtstreeks aan Annemie: IBAN NL32 SNSB 8838 6503 49 t.n.v. J.M.J. van Beugen.

Voor giften aftrekbaar bij de belasting: Stichting Victory Foundation, Urk, www.victoryfoundation.nl, IBAN NL78RABO0373333900
Vermeld daarbij in de omschrijving 'Welcome Home Ministries Africa' en je adres.

www.welcomehomeafrica.com

